

DORPSORGaan

spaarndam

DORPS-ORGAAN SPAARNDAM

inhoud	pag.
speeltuinvereniging Spaarndam "nieuw leven" in het zilver	2
een voortgezette rondwandeling door ons dorp met één onzer dorpsbewoners	3
verenigingsnieuws	4
de macht van het kleine	5
de nieuwe R.K. school in spaarndam-oost in gebruik	6
een nieuwe burgemeester voor haarlem	8
recreatiegebied spaarnwoude	8
vakantiekinderspelen	9
filmopname werelttentoonstelling japan 1970	10
een voor "buur" ontvangen brief	11
verenigingsnieuws	12

Redactieleden:

e. huttinga	ijdijsk 27
j. a. knijnenburg	ijdijsk 26
p. a. roelofsen	dr. w. nijestraat 9
d. a. verdurmen	vissersende 71

blad van de dorpsraad-spaarndam
3e jaargang nr. 9

redactie-adres: Dr. W. Nijestraat 9, Spaarndam (oost)

Speeltuinenvereniging Spaarndam "Nieuw Leven" 1944 in het zilver 1969

EEN FEESTWEEK MET VAN DIT, VAN DAT, VAN ALLES WAT.

Een geschiedenislesje, af te leiden uit het programmaboekje, dat is samengesteld ter gelegenheid van het feit, dat de jubilaarse "Nieuw Leven" in feeststemming verkeert, leert ons de volgende feiten.

1. 1944: oprichting van de Spaarndamse speeltuinenvereniging "Nieuw Leven".
2. 1944: voorstelling (voor de jeugd) in de hongerwinter, voor een mud aardappelen, door mr. Lawoe.
3. 1946: beschikking over een perceel grond aan de Boezemkade.
4. 1947: feestelijke opening van het speelduin-terrein.
5. 1961: ingebruikneming van het speelduingebouw.

"Nieuw Leven" heeft geschiedenis gemaakt.

Dat het haar niet altijd voor de wind is gegaan, blijkt wel uit het feit, dat er tussen de jaartallen 1947 en 1961 een 14-tal jaren is gelegen, zijnde de periode, die nodig is geweest om te bereiken, dat men behalve over een speelduin ook nog over een speelduingebouw kan beschikken.

Niettemin, of misschien wel juist mede daardoor, was er nu alle reden tot feesten.

Een feest, zoals er in jaren niet is geweest. Een weeklang feest.

Het begon met een receptie en een rondgang door het dorp (Spaarndam), met een drumband. De feestelijkheden werden voortgezet met behendigheid- en zandbakwedstrijden (voor de jeugd), met windhondenraces, judo- en tafeltennisdemonstraties, met een amusementsprogramma, met een poppenkastvoorstelling en een avond-puzzeltocht, met een brandweerdemonstratie en wat dies meer zij.

Het besluit van de feestelijkheden werd gevormd door een wandelfestijn.

Veel lof voor de organisatoren, die ongetwijfeld veel tijd hebben opgeofferd om dit alles voor te bereiden. Van harte proficiat bij deze, "Nieuw Leven", en bovendien gaarne heel veel dank voor alles, wat in de afgelopen 25 jaren ten gerieve van de Spaarndamse jeugd is gedaan.

Wij zijn verheugd, dat we hier te maken hebben met een, naar ons oordeel, bijzonder goed bloeiende vereniging. Met "Nieuw Leven", die bruist van energie en dan ook telkens weer alle zeilen bijzet om voor onze Spaarndamse jeugd het maximale te doen.

Ga welgemoed zo voort, "Nieuw Leven", daarbij gesterkt door de wetenschap, dat Uw vereniging een grote en betekenisvolle plaats in het Spaarndamse verenigingsleven inneemt.

Tenslotte wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

DE REDACTIE.

EEN VOORTGEZETTE RONDWANDELING DOOR ONS DORP MET ÉÉN ONZER DORPSBEWONERS

Nu de vacantiетijd al weer enige tijd geleden wederom is aangebroken en de weersomstandigheden aanzienlijk beter zijn geworden, krijgen vele mensen, zoals dat heet, schokjes in de kuiten. Men wil naar buiten

Dat wil zeggen, dat ze een woeste drang in zich voelen om naar het buitenland te gaan, waar zoveel te zien en te beleven valt.

Maar het is niet altijd rozegeur en maneschijn. Het loopt ook nog wel eens op teleurstellingen uit. Mag ik U eens een vraag stellen?

Kent U Uw eigen land, stad of dorp wel? Nou en of, "als m'n broekzak", zult U zeggen. Wat vindt U dan eigenlijk mooi? De straten, de winkels, de mensen of de omgeving?

Laten wij nu eens eenvoudig in ons eigen dorp Spaarndam blijven. Het is prachtig zonnig zomerweer. Boven ons is een stralende hemel. Er is geen thermiek in de lucht. De meeuwen zoeven met wondervolle zwenkingen door het luchtruim of laten zich afdrijven, in snelle vlucht. Zo iets moet men bewonderen. We staan in het centrum van ons Spaarndam en wel op de Westkolk. We horen onze stemmen weerklinken vanuit de achtergrond. Geweldig, wat een akoestiek. Het water in de kolk is blokstil. Men ziet de huizen van de overkant zich daarin weerspiegelen. Er zitten een paar jongens op de kant te hengelen. Oudere mensen zitten zich op hun stoep in lekkere stoeltjes in het zonnetje te koesteren.

Gezellig, knus, dorps. Een lust voor het oog. Men kijkt naar twee statige zwanen met zes sierlijke jongen, die zich bedrijvig om de ouden verdringen. Idyllisch.

We staan voor een geveltje met een klein balkonnetje boven de ouderwetse deur, waarin een klopper is aangebracht bij wijze van schel. Naast de deur is een bordje geplaatst, waarop geschilderd staat "de klopper". Leuk hè. Veel buitenlanders staan er gefinteresseerd naar te kijken. Zo vindt men in Spaarndam nog diverse namen op huizen, wat aardig aandoet. Bijv. ergens aan de Oostkolk, waar vroeger een winkelnering gedreven werd, staat boven de deur van een huis "de Wigwan". Toch wonen er geen indianen.

En dan niet te vergeten "het Judasoog", het pand, dat ik in mijn vorig artikelje ook heb genoemd en gelegen is naast de stenen trap bij het sluisje. Deze naam is aangebracht in kunstnijwerk.

Ook spreuken ziet men hier en daar, zoals "de vroegte wint" en wel op een huis, staande tegenover het Havenplein. En wat dacht U van huize "Hans Brinkers", de naam, aangebracht boven het raam van het huis van de familie Assema, zijnde het eerste huis rechts, gerekend vanaf ons monument(je) in oostelijke richting. Op dit huis mogen we toch wel trots zijn.

Dan, in een speelse bui, op het zogenaamde slikkie, een bord bij de entree naar een palingvlot met als opschrift "eerst komt het leven, dan de strijd, daarna de dood en men is alles kwijt".

O ja, de hulpsecretarie aan de Westkolk zou ik haast vergeten. Tussen haakjes, wat een prachtgebouw is dat. Het wordt door veel kunstliefhebbers getekend en geschilderd. Op dit gebouw staat te lezen "d'een eert 't, d'ander weert 't, wat deert 't".

Overigens is er ook weer een gevel gerestaureerd. Ditmaal betreft het het perceel van de heer Warren. Dit zal de zoveelste verfraaiing in ons kleine dorp betekenen.

En eh hebt U voorts geen bewondering voor het fraaie patriciërshuis op de Oostkolk? Het kon in de 18e of 19e eeuw gebouwd zijn. Een pracht huis. Jammer, om verder te gaan, dat het kapitale gebouw van Rijnland, op de hoek bij het sluisje, nu al diverse jaren leegstaat, terwijl er toch nog steeds zo'n gebrek aan huizen is. Maar ja, daar heb ik overigens niets over te vertellen.

Wat ik nog wil zeggen, is dit.

vervolg op pag. 10

VERENIGINGSNIEUWS

FEESTREDE BIJ GELEGENHEID VAN HET VIJFDE LUSTRUM VAN DE OPENSTELLING
VAN HET SPORTPARK IN SPAARNDAM

1 september 1994

"Hooggeachte leden en supporters van G. S. V.

Toen 25 jaar geleden na een plechtig knipgebaar dit prachtige sportcomplex in gebruik werd genomen, kon men niet vermoeden wat een ontzaglijke vreugde onze gehele gemeenschap aan die accommodatie zou beleven. Alsmen toen gezegd had, dat onze club, de Groot Spaarndamse Voetbalclub, zulke geweldige sportieve prestaties zou gaan leveren, dan had men wantrouwend de schouders naar de oren getrokken. Want, mijne sportvrienden, toen was de Spaarndamse gemeenschap nog verdeeld in twee voetbalclubs, die zich in onderlinge wedijver trachtten te handhaven in de tweede klas H. V. B. Zelfs spelers van buiten af werden daartoe aangetrokken. Veel Spaarndammers spraken toen met veel ontzag over de club Volendam, die zich in de hoogste divisies met bijna allemaal eigen spelers deed gelden.

Aan die nare situatie is toen gelukkig snel een einde gekomen. Onze erevoorzitters, de toenmalige voorzitters van Spaarndam en S.H.S., die hier nu aanwezig zijn, valt al onze hulde ten deel, omdat we in hen de generatie huldigen, die deze accommodatie tot stand bracht. Wat wisten zij hun

leden te begeisteren. In hun vrije tijd werkten zij tot 's avonds laat om te schilderen of te graven. Zelfs gepensioneerde Spaarndammers zetten zich, gewapend met een kwast, in voor de jeugd van Spaarndam. Tijdens het graven van de geul voor de riolering en de waterleiding werd er niet over een club gesproken. Men deed alles voor de jeugd, want de meeste gravers hadden zelf al een buikje en voor dat jaartje, dat ze zelf nog mee zouden spelen, zou alle inspanning niet nodig zijn geweest. De humor vierde hoogtij en er ging een luid gejuich op als er één bijna met kruiwagen en al de sloot in reed. Slechts een enkeling liep nog te zeuren, dat er één Spaarndammer meer was dan een S.H.S.-er.

Toen, mijn dierbare sportvrienden, is de basis van G. S. V. gelegd. Daarom, nogmaals dank aan onze ereleden-oud-voorzitters, die dat tot stand hebben gebracht. U weet het: de verschillen tussen beide clubs die eigenlijk maar erg gevoelsmatig waren, smolten als sneeuw voor de zon. De vrouwen begonnen er mee door in hetzelfde jaar alvast één softbalclub op te richten. Binnen twee jaar daarna werd op een algemene ledenvergadering tot een volledige fusie van beide clubs besloten. Daarom vieren we elk lustrum van ons speelveld, omdat toen de fusiegedachte van onderop pas onstuitbaar is geworden. En met welk een resultaat: G. S. V. speelt nu in de tweede klas K. N. V. B., met kans op promotie naar de eerste klas. Door onze veelvoorkomende kampioenschappen is de toeloop van toeschouwers enorm. Mensen, die zich vroeger niet voor voetballen interesseerden, staan nu op de eerste rij. We moeten er al een vierde tribune bijbouwen.

Daarom, feestvierende sportvrienden, is het duidelijk, dat de opening van het nieuwe sportpark, nu 25 jaar geleden, de wieg is geweest van G. S. V. Laten we daarom besluiten met:

Lang leve ons sportpark,
Lang leve "de doe-het-zelvers van toen",
Lang leve G. S. V.

Uit het boekje: "Baat het niet, het schaadt ook niet".

Lang leve "G. S. V.", redactie.

G. van den Beldt jr.

DE MACHT VAN HET KLEINE

ACHTERWEG 5, HEEMSTEDEN, TEL. (02500) 8 67 50 toestel 113

GIRO Nr. 34781

IN SPAARNDAM 60 JAAR (1909/1969)

Landelijke organisatie tot steun aan het werk van de „Christelijke Vereniging voor de verpleging van lijdens aan epilepsie“

Velen zal de naam "De Macht van het Kleine" niet vreemd in de oren klinken. Dit is immers de naam van de organisatie tot steun aan het Instituut voor Epilepsiebestrijding "Meer en Bosch" te Heemstede en "De Cruquiushoeve" in de Haarlemmermeer, waar patiënten van alle gezindten worden verpleegd. Het is n.l. 60 jaar geleden, dat een afdeling van De Macht van het Kleine (toen Halve Stuivers-vereniging) in Spaarndam werd opgericht. Toen in 1909, was Spaarndam de plaats van vissers, kooplui, zeilmakers en mastenmakers en was het op de dijk nog rustig wandelen.

Nu moet men oppassen, dat men door het drukke autoverkeer als wandelaar niet van de dijk wordt gedrukt. Veel is er in die 60 jaar veranderd. Spaarndam is groter geworden. De handwerkers zijn vervangen door machines en de industrie is er gekomen. Ook onze afdeling is meegegroeid.

Begon mejuffrouw A. Heitman in het eerste kwartaal 1909 met 14 leden, nu zijn er ruim 100. Later heeft Ds. Baljon de leiding gehad tot aan zijn vertrek in 1925, gaf toen het werk in handen van mejuffrouw Hartendorp. In 1928 werd mevrouw A. Lekkerkerker-Bos leidster. Die behartigt nog trouw met haar medewerksters de belangen van onze afdeling.

We zijn geweldig blij met het ledenaantal in Spaarndam en we hopen, dat het getal nog zal groeien. De naam van onze Inrichting voor 540 langdurig verpleegden "De Cruquiushoeve" wordt ook nog in de Hervormde Kerk in Spaarndam teruggevonden. Daar ligt n.l. de man begraven, die zo'n belangrijk aandeel heeft gehad bij de drooglegging van de Haarlemmermeer, de waterbouwkundige Nicolaes Samuelis Cruquius. Hij heeft natuurlijk nooit kunnen bevroeden, dat zijn naam nog eens verbonden zou worden aan een Instituut voor Epilepsiebestrijding.

De organisatie De Macht van het Kleine zelf bestaat al 76 jaar. Waren vroeger de gelden bestemd voor een z.g. "vrij-bed", nu, door alle sociale voorzieningen, is dit niet meer nodig. Dat wil niet zeggen, dat de gelden niet meer zo dringend nodig zijn, integendeel. De ruim 320.000 leden brengen gelukkig nog veel geld bijeen, nodig voor de ontwikkeling en ontspanning van onze patiënten, voor de afbouw van "De Cruquiushoeve", (kerk- en ontspanningsgebouw), voor het wetenschappelijk onderzoek, voor het mede in stand houden van het werk op de niet-gesubsidieerde consultatie-bureaus in den lande, waar patiënten in de medische en sociale voor- en nazorg zijn opgenomen. Daarom blijft steun dringend nodig.

Bent U nog geen lid? Zoudt U het wel willen worden? Dat kan! De minimum-contributie is slechts f 2,- per jaar en mevrouw Lekkerkerker, Spaarndammerdijk 84 en haar medewerksters willen U graag als lid inschrijven.

Wilt U een jubileumgift geven? Ook dat kan! Bij de Raiffeisenbank Haarlem hebben wij een speciale rekening geopend onder nr. 3244.15.389 ten name van "De Macht van het Kleine", Jubileumrekening Spaarndam. Dat er nog vele nieuwe leden mogen toetreden, dat er op de Jubileumrekening een mooi bedrag mag komen, alles ten bate van onze zieken.

Zondag, 21 september 1969, zal er dienst zijn in de Hervormde Kerk in Spaarndam, waarin een van de predikanten van "Meer en Bosch" zal voorgaan.

Mede namens mevrouw A. Lekkerkerker-Bos

Redactie
Dorpsorgaan Spaarndam
p. f.

G. A. van de Nadort, ressortleider
Voornsehoek 22,
Amstelveen.

De nieuwe R.K. School in

Spaarndam-oost in gebruik

Als het goed was geweest, had er in het vorige nummer van het Dorpsorgaan Spaarndam een stukje moeten zijn geplaatst, waarin namens het Oudercomité van de nieuwe R.K. lagere- en kleuterschool medegedeeld werd, dat:

- a. die school wellicht op 9 augustus j.l. te bezichtigen zou zijn;
- b. deze school wellicht op 11 augustus d. a. v. in gebruik zou worden genomen;
- c. de officiële opening voorlopig is gepland in september.

Helaas is plaatsing achterwege moeten blijven met het oog op het late tijdstip van verschijnen van het gecombineerde juli/augustus nummer.

Belangrijker is evenwel, dat de nieuwe school inderdaad op 11 augustus j.l. in gebruik kon worden genomen.

Onze hartelijke gelukwensen aan de adressen van diegenen, die zich hebben beijverd om het dan toch maar zover te krijgen als het nu is.

Wij hebben beslag kunnen leggen op 2 foto's van de school, die speciaal voor plaatsing in dit orgaan zeer recentelijk zijn genomen.

De redactie



Een nieuwe burgemeester

voor Haarlem

Per 1 augustus 1969 is benoemd tot burgemeester der gemeente Haarlem de heer mr. dr. L. de Gou, die tot voor kort datzelfde ambt bekleedde in de gemeente Venlo.

Zoals bekend, was de functie van burgemeester van Haarlem vacant sedert de pensionering van de heer mr. O.P.F.M. Cremers.

Een gelukwens, ter gelegenheid van deze eervolle benoeming, is in dit orgaan op zijn plaats.

De benoeming heeft plaats gehad bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1969, nr. 111.

De Redactie.



Recreatiegebied Spaarnwoude

Het voorontwerp "recreatiegebied Spaarnwoude", bestaande uit beschrijving en kaart, ligt voor belangstellenden ter inzage ter hulpsecretarie Spaarndam, Westkolk 4.

Hulpsecretarie Spaarndam.
De beheerder,
C. van Rijendam.

VAKANTIEKINDERSPELEN 1969

Een Spaarndams succes.

Mevr. T. Bijl kwam, de jury zag,
Spaarndam overwon.

Op een zeer warme woensdag vertrok mevr. Bijl met 42 kinderen, allen verkleed als circusartiesten, naar het E.D.O.-terrein in Haarlem om daar mee te dingen naar de Cor Gaartman-plaquette.

Weken van voorbereiding waren er aan vooraf gegaan, maar alle inspanning werd beloond.

Voor de derde maal ging de plaquette mee naar Spaarndam.

Hartelijk gefeliciteerd, tante Truus. Ik geloof, dat ik uit aller naam spreek om allen van onze

speeltuinenvereniging "Nieuw Leven" te danken voor alles, wat zij telkens weer voor onze kinderen in die lange zomervakantie doen.

Een moeder.

Ook, beter laat dan nooit, gaarne bij deze onze hartelijke gelukwensen, mevr. Bijl.

Wij hebben de beschikking kunnen krijgen over een tweetal foto's, die voor zichzelf spreken en welke wij hierbij graag hebben laten plaatsen.

De Redactie.



Filmopname Wereldtentoonstelling

Japan 1970

Een dankwoord ter gelegenheid van het bruiloftsfeest

Geachte Spaarndammers,

Hoewel het al weer een aantal weken geleden is, dat wij met onze filmploeg bij U in het dorp te gast waren, wilden wij niet nalaten U allen bijzonder te danken voor Uw medewerking en inzet. Toen wij indertijd ons oog lieten vallen op Spaarndam, trok ons allereerst het pittoreske van de omgeving, maar achteraf bezien zouden wij zonder Uw enthousiasme nooit onze bedoelingen zo hebben kunnen realiseren als nu het geval is. De opnamen zijn wat ons betreft geheel geslaagd.

Er is zelfs van de onverwachte storm bij het helicopter-shot op grotere hoogte niets te bespeuren!

Wij hopen dat U, evenals wij een prettige herinnering aan deze uitbundige bruiloftsdagen heeft overgehouden.

Graag tot een volgende keer.

Cineproductie

Jan Vrijman N.V.



vervolg van pag. 3

Vaak trekken wij er ver op uit. Maar geloof U mij, als men wat schoons wil zien, dan kan men dat overal.

Ditmaal ging het nog maar over een klein detail van ons dorp, namelijk de Kolk.

Er is evenwel nog meer, veel meer, wat aandacht trekt en verdient als men zijn doppen maar open wil doen en wat wil genieten van iets, wat mooi en interessant is.

Een volgende keer meer.

Een dorpeling,
wiens naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

Wederom hartelijk dank, geachte inzender.

Een volgende keer gaan wij gaarne weer met U op stap.

De redactie.

Een voor "buur" ontvangen brief

Beste Buur,

Om je brief te beantwoorden, heb ik me teruggetrokken in een stil hoekje op de zolder. Nog zo'n heerlijke ouderwetse zolder, die wel afgeschut is met planken, doch waar de strohalmen en verdere bouwsels van vogelnesten toch nog kans zien, om door de wijde kieren te komen. Hoeveel vogels zouden ook hier reeds het levenslicht hebben aanschouwd, om vanuit de dakgoot de vlucht tot vliegen eigen te maken. Het huis dateert reeds van 1880 en onder de pannen moet het wel een enorme ravage zijn van de aloude nesten.

Ja Buur, inderdaad heb ik een prachtige vakantie gehad. Het was het weertje wel, vond je ook niet! Zeg lees jij soms ook de Enkhuizer almanak? Alle respect voor Enkhuizen hoor, maar dit jaar heeft men er toch even naast gezeten. Vanwege het mooie weer heb ik mijn vakantieplannen om naar Costa del Sol te gaan maar van me afgezet en heb heerlijk genoten in de "binnenlanden" van Spaarndam.

In je laatste brief schreef je nog iets over de Houtrakpolder, maar buur, ben je deze zomer nog in de Spaarndammerpolder geweest, via de Velselbroek? Het was daar werkelijk een "Eldorado", zowel voor de jeugd als voor de volwassene. Het betreft hier namelijk de "nieuwe dijk", die beide polders aan elkaar verbonden heeft. In het "Stille Gat" is als het ware een soort strand gekomen, doordat het zand, wat voor deze dijk was bestemd een verdere uitloop in het water heeft genomen. Wat een ideaal oord om te zonnen, zwemmen en te spartelen in het zo "heldere water". Ook de "Mooie Nel" was zeer in trek, het ons zo bekende "Blauwe Zandje". Ja, Spaarndam heeft, dankzij de zon en waterrijke omgeving, zich van zijn goede kant laten zien en hierdoor bewezen, dat er ook nog andere "waterratten" zijn dan die wij helaas zo dikwijls aan de walkant kunnen waarnemen.

En dan te bedenken, dat deze polders in de toekomst zullen verdwijnen, br, ik mag er niet aan denken. De vrije natuur gaat bij mij toch nog altijd boven dat nieuwe gedoe. Wat dat aangaat heb ik nog een conservatieve inslag. Wat kunnen de polders toch dikwijls mooi zijn met het goudgeel graan en andere gewassen, die in bloei staan.

Buur, realiseer je dan eens de wijdse stilte om je heen. Heerlijk, die rust. En dan te denken, dat eendaags de "auto-sterritten" weer zullen beginnen. Dit moest op Spaarndam eigenlijk worden verboden. De dijk is immers te smal en het gaat soms gepaard met een enorm lawaai. Buur, ik gun iedereen zijn plezier, maar laat de nog verborgen schoonheid van Spaarndam aan wandelaars over, want puzzeltochten te voet moeten toch ook wel aantrekkelijk zijn. Zou jij daar geen oplossing voor weten?

Voor vandaag een punt erachter en dat we toch nog maar een mooie nà-zomer mogen krijgen.

Een Spaarndamse.

(Naam en adres bij redactie bekend)

VERENIGINGSNIEUWS

Op 10 juli j.l. werd de oprichtingsvergadering gehouden van de Spaarndamse Softbal-club. Vele meisjes en dames hebben zich reeds als leden aangemeld. Misschien is het niet allen bekend, dat deze club van start is gegaan. Bij deze dan een oproep aan alle meisjes en dames van 8 jaar t/m jaar uit Spaarndam en omgeving. Er wordt getraind 's maandagsavonds van kwart vóór zeven tot negen uur op het nieuwe sportcomplex. Dus tegen iedereen, die belangstelling heeft voor deze club, zouden wij zeggen: kom eens kijken. Ook kunt U zich alsnog als lid opgeven bij onderstaand adres. Iedereen is van harte welkom!

Namens het voorlopige bestuur,

Mevr. I. Barnhoorn,
Dr. W. Nijestraat 15,
Sparndam - O.
Tel. (02504) - 201.

Hartelijk welkom in de gelederen van de Spaarndamse verenigingen.

Redactie.

Volgens de plannen komt

"DON BOSCO"

weer en wel op

zaterdag, 11 oktober 1969

om oud papier e.d. op te halen.

"Don Bosco" maakt het U steeds zo gemakkelijk mogelijk.

Helpt U deze jeugdclub dan een handje door met de datum van

11 oktober

rekening te houden?

De redactie.

